

Wat is er mooier dan
naar de bieb in jouw straat,
de mevrouw kijkt
over haar bril als je vraagt:
'Heeft u Arendsoog, kogels als losgeld?'
Ze plaagt elke keer: 'Hoe oud ben jij?'
Steevast bluf je: 'Twaalf'.

Wat is er mooier dan
dat boek in de kast
met geheimen waar men
niet over praat maar fluistert
en je moeder belooft:
'Later vertel ik je meer'.

Wat is er mooier dan
tijdens de Franse les
dat boek onder je schrift,
over een stad, waar het zindert,
bruist, daar moet je zijn,
weg van het saaie bestaan.

Wat is er mooier dan
de bieb in jouw stad, waar
uren verglijden in zeeën van tijd,
waar je zoekt en vindt
en zoekt, wat is er
mooier dan boeken.

