



Europatunnel

Als de wandeling tot hier is gekomen, halverwege wacht de oversteek naar de andere helft, de gang onder de spoorlijn door, tussen twee werelden een straat, het uitzicht waartoe deze tocht te voet heeft geleid, geslenterd langs het glas en sleets beton in de stadskern, ooit door oorlog uitgewoond, op zoek naar de ziel van Noord, stappen tot stil bij de tunnel, mooi monument, ouderwetse wederopbouwwerkers van steen, in de verte staat een roestig industriepark in de steigers, de kortste weg naar het hart van Zuid.

FOTO Wim van der Geest
GEDICHT John Heymans

Vers & Foto is een initiatief van de stichting Hengelo Leest