

## Hengelo-o-o door Jeffrey Spalburg

Meeen ledereen is zo gestrest,  
Ja, gewoon rustig doen,  
En waar kan dat nou beter dan in,

Hengelooooo  
Hengelo-o-o  
Hengelooooo  
Hengelo-o-o

Ik neem je mee,  
Waar paardenbloemen bloeien,  
De groene weides met kippen varkens koeien  
Het buiten'even, ver weg van de grote stad

Op het platteland

Waar mensen groet'n en in zijn voor een praatje,  
Ver weg van stress en het leven  
Dat bespaart je, zo veel ellende.  
Lekker leven met de dag,  
Dus we gaan naar

Hengelooooo  
Hengelo-o-o  
Ga maar mee  
Hengelooooo  
Hengelo-o-o

Waar is dat dan

Waar je gewekt wordt door kraaiende hanen,  
En motorcrossers op modderige paden,  
Bier en wieven lekker languit in het gras,  
Waar klootschieten, net als brommers kiek'n,  
hoort bij iedereen zijn favorieten,  
Hénig an; Geniet'n elke dag,

Waar ook alweer?

Hengelooooo  
Hengelo-o-o  
O, ja  
Hengelooooo  
Hengelo-o-o

Ga je mee naar het Oosten?  
Hengelooooo  
Hengelo-o-o  
Lekker biertjes lopen proost'n  
Hengelooooo  
Hengelo-o-o

Wa zoepen brekk'n  
En op d'n proem kroep'n,  
Aait vedan  
En do oe moe de groet'n,  
Wie trap't hem an  
Op naar vrouw Haverkamp

O ja, sorry Nederlands ja,

Het klinkt ver weg maar slechts twee uur rijden,  
Zit je middenin die oostelijke zijde,  
Van het land ik wou dat ik nergens anders was,  
Hengelooooo  
Hengelo-o-o  
Twente

Aaah, onmeunig mooi... of niet dan? ONNIEDANI!



FOTO Eric Brinkhorst  
GEDICHT Jeffrey Spalburg

Vers & Foto is een initiatief van de stichting Hengelo Leest