

Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden
 zoals storm met een zacht geritsel in de tuin
 of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
 zoals brede rivieren
 met een kleine bron
 verscholen in het woud
 zoals een vuurzee
 met dezelfde lucifer
 die sigaret aansteekt
 zoals liefde met een blik
 een aanraking iets dat je opvalt in een stem
 jezelf een vraag stellen
 daarmee begint verzet
 en dan die vraag aan een ander stellen



FOTO Agnes Booijsink
 GEDICHT Remco Campert

Vers & Foto is een initiatief van de stichting Hengelo Leest